

# Op Olympia kan ik echt mezelf zijn!



**Abdirahman**  
vmbo-kader

**Yasin Durmus**  
docent economie & ondernemen  
en mentor

## Abdirahman

Ik zit in de 2e klas van vmbo-kader. Dat voelt goed, want nu ben ik niet meer de jongste van de school. Er zijn ook een paar nieuwe leerlingen in de 2e klas op school gekomen en daarmee ben ik ook vrienden geworden. Mijn zus Salma zit ook in de 2e klas en met haar zit ik vaak samen in de pauze omdat we een hele goede band hebben.

### Mijn mentor

Meneer Durmus is de beste docent en mentor. Hij is grappig en ik kan ook goed met hem praten.

### Tips van Abdirahman voor nieuwe leerlingen

Zorg dat je je goed gedraagt en vergeet je huiswerk niet te maken. Wees niet nerveus en blijf jezelf.

### Lastig

Ik vind Nederlands lastig, maar omdat we in een kleine klas zitten kan ik veel vragen stellen. Als het nodig is, neemt de docent zelfs na school de tijd om extra uitleg te geven.

### Eigen restaurant

Later wil ik graag baas van een restaurant worden. Ik zou het restaurant dan managen, maar ook zelf koken en in de bediening staan. Tijdens de lessen economie&ondernemen van meneer Durmus leer ik nu al belangrijke dingen die ik later nodig heb in mijn eigen restaurant.

### Chill

Het is op Olympia best wel chill. Tijdens de pauze vind je me vaak in de pannakooi. De kooi is niet zo groot, zodat ik lekker kan sporten zonder te zweten. Het allerleukste vak vind ik dan ook gym. We sporten elke week 4 uren. In de eerste klas waren dat 2 uren, maar dat mag van mij ook wel 4 uur worden. Als ik de directeur zou zijn van Olympia, zou ik dat meteen aanpassen. Buiten dat, zou ik toch willen dat iedereen voor Olympia kiest, omdat de school goed is en ik hier met trots kan zeggen: dit is mijn school!

## Yasin

Het contact met de leerlingen voelt op Olympia heel goed. Ik vertel mijn leerlingen steeds weer dat ze alles kunnen worden, als ze maar willen. En dat ze nooit moeten opgeven als het tegenzit. Ik probeer altijd een goede band op te bouwen met de leerlingen, ze zien mij vaak als een vriend of een grote broer.

### Olympia-gevoel

Ik zie Olympia als een bijzondere school met een hele fijne sfeer. Iedereen kent elkaar en er wordt op een respectvolle manier, veel grapjes gemaakt. Op Olympia komen veel culturen en geloven bij elkaar en omdat iedereen goed met elkaar omgaat, ontstaat er een heel fijn gevoel, het Olympia-gevoel!

**OLYMPIA**  
Dat zijn wij