

# Ik ben er trots op dat ik op Olympia het vmbo volg

Nadir  
klas 2 vmbo-kader Olympia



Op de open dag vond ik de biologielessen erg leuk. En dat vind ik nog steeds. Laatst moest ik in een les de binnenkant van een inktvis natekenen. Echt interessant. Ik had er zelfs een 10 voor gehaald.

Ik fiets samen met mijn broer in een half uur naar Olympia. Mijn broer is drie jaar ouder en toen hij naar de open dag ging, nam ik ook al een kijkje. Ik dacht toen al dat Olympia wel iets voor mij kon zijn.

## Een docent met humor

Engels is mijn lievelingsvak. De docent is lekker rustig, hij weet altijd wel een mooi verhaal te vertellen én hij is in voor een grapje. Engels is voor mij een makkelijke taal en het is sowieso heel handig als je het kan spreken.

Op de basisschool zeiden klasgenoten met een hoger niveau dan vmbo weleens tegen me dat ze 'beter' waren. Dat vind ik zo'n onzin. Het gaat om wie je zelf bent en je niveau zegt niets over of je goed of slecht bent. Met het vmbo-diploma kan ik straks veel kanten uit.

## Nieuwe vrienden

In de eerste week in de brugklas leer je elkaar vanzelf kennen. Mijn klas bestond uit 16 kinderen. Wat me opvalt is dat alle docenten altijd bereid zijn om te helpen als ik iets niet begrijp. Mijn tip voor nieuwe brugklassers: doe vooral niet stoer. Als je gewoon doet en jezelf bent, krijg je vanzelf vrienden.

## Doorstromen

Als ik dit jaar gemiddeld een 8 sta kan ik volgend jaar ook op Olympia doorgaan van vmbo-kader naar vmbo-theoretisch. Misschien lukt me dat wel. Ik zou later graag zelf games willen ontwerpen, bijvoorbeeld bij Nintendo. Daarom spreekt het vak kunst & cultuur me aan op Olympia. We testen nu verschillende schilder- en tekentechnieken, zoals licht en donker. Lekker creatief. Zo leer ik goed tekenen. En dat is handig als ik later games wil tekenen.

## Wo ist die Toilette?

Met mijn klas gingen we op excursie naar Xanten, een plaats in Duitsland. De busreis was al supergezellig. Bij een museum zag ik wapens van vroeger waar mee gejaagd werd en beelden van hoe mensen toen leefden. De geschiedenisdocent vertelde er veel over. Na het museum kochten we wat eten in de stad. Gelukkig had mijn leraar Duits voor die dag wat Duitse woorden en zinnen opgeschreven, zoals: Wo ist die Toilette? Handig hoor.

## Kom even kennis maken!

### Informatieavond

20 november 2018 tijd 19.00-20.30 uur

### Open avond

vrijdag 18 januari 2019 tijd 18.00-20.30 uur

### Open dag

zaterdag 19 januari 2019 tijd 10.00-13.00 uur

### Bezoekadres Olympia:

sportpark Strijp, Rijsteweg 1, Eindhoven

Telefoon: 040-2519652

**OLYMPIA**  
Dat zijn wij

