

Op Olympia zijn leerlingen altijd snel gewend

Helmus van Tuijn
leraar diverse vakken Olympia

Khadija Fabrie-Hanane
leraar Frans Olympia

OLYMPIA
Dat zijn wij



Helmus van Tuijn

Elke brugklasser voelt een gezonde spanning bij de eerste schooldag. Toch valt me op hoe snel onze leerlingen op Olympia gewend zijn. Sommigen kennen al wel iemand, omdat het een oud-klasgenoot is, iemand uit de wijk of familie. Maar ook als je niemand kent, zorgen we ervoor dat je je snel thuis voelt. De introductieweek is daar natuurlijk perfect voor. Ook leggen we uit dat we met elkaar Olympia zijn. Dat helpt om je snel vertrouwd te voelen. Het gevoel een 'brugpieper' te zijn, leeft hier veel minder dan op andere scholen. Iedereen is gelijk. Dat komt ook omdat Olympia een kleine school is.

Praktijklessen

Ik geef verschillende vakken op Olympia: mens & maatschappij, Duits, aardrijkskunde, kunst en cultuur, sociale vaardigheden en mens & gezondheid. Vakken waarbij ik mijn leerlingen goed leer kennen. En zij mij. Ook ik leer telkens nog bij over hoe leerlingen over van alles denken. De lesprogramma's zijn best vol, maar we maken steeds meer ruimte voor praktijklessen. Dat is voor kinderen natuurlijk fantastisch, de meesten zitten liever niet te lang stil.

Iedereen die wil kan wat bereiken

Khadija Fabrie-Hanane

Je thuis voelen heeft te maken met herkenning. Zelf ben ik leraar Frans en mentor op Olympia. Ook geef ik loopbaanbegeleiding. We werken hier met een paar leraren die een andere achtergrond hebben zoals Turks, Albanees of Angolees. Zelf ben ik Marokkaanse. Dat helpt als ouders bijvoorbeeld niet goed Nederlands spreken. Ik vertaal dan wat er gezegd en bedoeld wordt en merk dat ouders dat heel fijn vinden. Ook wanneer cultuurverschillen om uitleg vragen, praten we er makkelijk over. Er is meer begrip en we komen er samen altijd uit. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: elkaar met respect behandelen.

Voorbeeldfunctie

De leerlingen met een Marokkaanse of een andere afkomst hebben veel aan mensen met dezelfde afkomst, zoals ik. Ik werk in het onderwijs, maar ik wil laten zien dat iedere leerling later kan worden wat hij of zij wil. Die ambitie probeer ik over te dragen: het maakt niet uit waar je vandaan komt, iedereen kan door hard werken en jezelf te blijven later die leuke baan vinden.

Olympia is een echte thuishaven. Leerlingen kunnen altijd weer even terugkomen. Prachtig om te zien hoe leerlingen ook na het halen van het diploma contact houden. "Juf, ik ben geslaagd voor de Havo!" appen ze me dan bijvoorbeeld. De band is zo goed, het voelt als familie!

Graag tot op de open dag!

www.olympiadatzijnwij.nl

OLYMPIA
Dat zijn wij

