



**Olympia voelt  
als een familie!**

**Marley van Hezik**  
docent Nederlands

**Khadija Fabrie**  
docent Frans en mentor

## Marley

Ik ben al meer dan 10 jaar docent Nederlands op Olympia. Onze school besteedt veel tijd aan Nederlands. Leerlingen vinden het ook best wel een moeilijk vak en dat begrijp ik wel. Daarom probeer ik de lessen op een leuke manier te geven, waarbij de leerlingen actief meedoen. Tijdens de les is er ook tijd voor een grapje en een praatje en dat zorgt ervoor dat de leerlingen gemotiveerd zijn om met mijn vak aan de slag te gaan.

## Maatwerk

Behalve de lessen Nederlands, zijn er ook bijlessen (dat heet op Olympia: Maatwerk) voor begrijpend lezen en NT-2. De NT-2-leslessen zijn speciaal bedoeld voor de leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn. Samen gaan we ons best doen om te zorgen dat deze leerlingen snel zo goed mogelijk Nederlands kunnen schrijven en spreken.

## Plezier

Elke dag ga ik met plezier naar school. Voor mij vliegen de dagen voorbij! Het contact met de leerlingen en met mijn collega's maakt mijn baan superleuk. Het is zo bijzonder en fijn dat we het in de klas niet alleen over het vak Nederlands hebben, maar dat leerlingen ook praten over de dingen die nu belangrijk zijn in hun leven. Dat maakt het vak van docent zo mooi!

## Khadija

Je thuis voelen heeft te maken met herkenning. Net als bij onze leerlingen, zijn ook onze collega's een fijne groep mensen met verschillende culturele achtergronden. Zelf ben ik Marokkaanse. Dat helpt als ouders bijvoorbeeld niet goed Nederlands spreken. Ook wanneer cultuurverschillen om uitleg vragen, praten we er makkelijk over.

Er is meer begrip en we komen er samen altijd uit. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: elkaar met respect behandelen en het goed hebben met elkaar.

## Iedereen die wil kan succes hebben

Ik geef leerlingen graag het vertrouwen dat ze later kunnen worden wat bij ze past en dat ze succesvol kunnen zijn. Hard werken en geloof in jezelf is daarbij voor mij belangrijk.

## Familie

Olympia is een echte thuishaven. Dat voel je ook wanneer oud-leerlingen weer even langskomen. Prachtig om te zien hoe zij na het halen van het diploma contact blijven houden. De band is zo sterk, het voelt als familie!